

‘Gericht zijn op een ander in plaats van op jezelf’

Marijke Henkes van basisschool De Mozaïek in 's Hertogenbosch is een doorgewinterde Uitdagingsjuf. En als je stelt dat De Uitdaging voor haar een grote passie is geworden, is daar geen woord van gelogen. Een feestmiddag voor kinderen van het asielzoekerscentrum, een basketball-clinic voor kinderen met een verstandelijke beperking, een levensgrote taart voor een verzorgingshuis. Je kunt het zo gek niet bedenken of de kinderen van de Mozaïek hebben het wel klaargespeeld. “Het is een cadeau dat ik dit binnen mijn huidige baan mag doen,” vertelt juf Henkes vol enthousiasme.” Je krijgt hier zo ontzettend veel voldoening van. Geweldig om in de beginfase van elke Uitdaging al die dromen van kinderen aan te horen. Alleen dat al is een heel speciaal moment. En ik heb geleerd om die dromen gewoon te laten waar ze zijn. Als volwassenen zijn we zo gewend om die pure wensen van kinderen de kop in te drukken door de onmogelijkheden te benadrukken. En dan komt die keus voor die ene droom. Kinderen leren om afstand te doen van hun eigen ideeën en gedachten en te gaan luisteren naar die van anderen. Want er kan maar één droom uitgekozen worden. Dat is soms een proces van loslaten.”

“Een geweldig moment is ook steeds weer als er beslist wordt welke uitdaging we aangaan. Een ‘hoera-stemming’. En dan de vraag hoe het aan te pakken. Bellen, mailen, gesprekken voeren. Geweldig om dat met elkaar te beleven. Zo konden we een taart laten bezorgen bij een bejaardenhuis. Voor maar liefst tachtig mensen! De feestmiddag voor kinderen van het Asielzoekers Centrum was ook onvergetelijk. Een feest met spelletjes, frietjes en een mooie gezamenlijke foto als afscheid. Zo kwamen twee werelden even heel dicht bij elkaar. Kinderen die meedoen, leren om over hun grenzen te gaan, gericht te zijn op een ander in plaats van op zichzelf en iets te doen dat ze voorheen niet durfden.

“De Uitdaging haalt het pure in kinderen en volwassenen naar boven.”